



Lezing

'Anders leren kijken naar je puber'

Donderdag 18 november van 20.00 uur – 21.30 uur

MamaCafé Peel en Maas

Ben jij een ouder die.....

- Met alle liefde het beste wil voor haar kind? • Worstelt met lastige opvoedsituaties?
- Al veel adviezen en tips geprobeerd heeft? • Het gevoel heeft dat daarbij iets essentieels mist?
- En.....die ervoor openstaat om ook naar je eigen rol in de opvoeding te kijken?

Verliefd en vol overgave wil je je kind het beste geven en zelfs meer. De welbekende roze wolk blijft enkele dagen aanhouden maar dan.....- vaak rond de peutertijd al – (ik spreek uit ervaring)...je valt van de roze wolk en beseft dat kinderen grootbrengen geen rozengeur en maneschijn is. De realiteit spreekt voor zich. Slapeloze nachten bezorgen ze, kopzorgen en frustraties als ze eenmaal ouder worden. Ze testen je uit om te kijken tot hoe ver ze kunnen gaan.

Het enige resultaat is dat het je bergen energie kost. Je zit met je handen in het haar en vraagt je af of dit nog ooit goed komt. Je wordt dagelijks overspoeld door de heftige emoties van je kind en het maakt je bang, verdrietig, boos en machteloos.

Geloof me, bin there done that....soms valt kinderen grootbrengen echt niet mee. Totdat ik ontdekte hoe het werkelijk in elkaar steekt. Wat kinderen laten zien met hun gedrag. Dat het gedrag eigenlijk een logisch gevolg is. Bizar hoe alle puzzelstukjes toen in elkaar vielen.



Mijn naam is Rian van Wel. Met veel plezier en voldoening werk ik als Kindertolk®, gedragsvertaler (PresentChild methode), ouderkindcoaching, holistisch coach, familieopsteller en gezinsbegeleider.

Ik ga jullie op deze avond meenemen naar bepaalde theorieën, je blik op je kind en aan de hand van bepaalde voorbeelden maak ik het beeldend, behapbaar en natuurlijk ook luchtig en herkenbaar. **Pubers zijn ontzettend gaaf (mijn favoriet), maar oohhhh als je ze toch niet begrijpt, dan kan het ooit behoorlijk knallen of voor onbegrip en afstand zorgen. Maar....daar gaan we vanaf vandaag verandering in brengen.**

Aanmelden is verplicht! U kunt zich tot en met 16 november aanmelden via:

mamacafepeelenmaas@outlook.com. **LET OP! Coronabewijs en legitimatiebewijs is verplicht!**

Datum: donderdag 18 november 2021. Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl, Kerkstraat 27 in Panningen. Ingang zijkant, Nijverheidstraat. Start: 20.00 uur. Einde: ± 21.30 uur. Toegang: € 2,50, betaling vooraf, betaalinstructie ontvangt u bij de bevestiging.

Graag tot dan!

Hartelijke groeten, Team MamaCafé Peel en Maas



mamacafepeelenmaas@outlook.com
www.mamacafepeelenmaas.wordpress.com

